

-brieffie-

JUNIOR

herfst



Valentijnschool



DE DOLFIJN

WEER DAN EEN PEUTERSPEELZAAL

Groep 3b heeft deze woorden geleerd met lezen. Maar wij lezen nog veeeeel meer hoor!



De groepen 1 en 2 kregen bezoek in de klas van een echte dokter. De kinderen mochten hun zieke knuffel meenemen naar school. Gelukkig kon de zieke dokter hen weer helemaal beter maken!



Groep 2 is heel blij met de mooie nieuwe gang! Nu kunnen we nog beter leren om te spelen.



groep 3c leert woorden lezen en schrijven. Ze werken nu met het thema lichaam.



groep 3a ging spijkerpoepen! ouderwetse spelletjes in het thema van de kinderboekenweek



Groep 4C heeft elfjes over dieren geschreven.

krokodil
is slim
bijt in bil
heeft een lange lichaam
gevaarlijk



Safouane

hond
hij speelt
flapenooren en bruin
schatteg gek mooi lief
wrof!



Angelina

egel
drinkt waater
heeft veel stekels
is niet vaak bang
lief



Assiye

tijger
hij sluipt
hij loopt langzaam
pragtig mooi lieve vleeseter
tijger



Djaiklin

hond
loopt rond
mooi en bruin
schatteg lief en goed
voetballen



Aziy

leeuw
hij jaagt
een gevaarlek dier
oranje zwart en wit
eng



Dayanairo

Peuters dolfijn 3 - Nijntje in t ziekenhuis

Samen lazen we het boek over Nijntje in het Ziekenhuis.

Op een dag heeft Nijn last van haar keel.

De dokter stuurt haar naar het ziekenhuis. Dat vindt zij wel eng! Het gebouw is zo groot, en ze kent er niemand. Gelukkig gaat mama mee, en de zuster is heel aardig. Nijntje wordt geopereerd, maar het valt uiteindelijk enorm mee. En het leuke is: ze krijgt een cadeautje!

De peuters vonden dit boekje heel leuk, en hebben het nagespeeld.



Vrijdag 7 oktober kwam mevrouw Toos langs in de klas van groep 4B vanwege de Kinderboekenweek, zij gaf les op de manier zoals ze dit vroeger deden.

Kinderen die niet goed wilden luisteren, werden vooraan in de klas gezet. Vroeger gebeurde dit met ezelsoren, maar nu kreeg deze leerling een heksenhoed op het hoofd.

Ook hebben wij de tafels opgesomd zoals dit vroeger ging, de jongens en meisjes zaten apart van elkaar in de klas en de juffrouw was soms best een beetje streng!

Het was wel erg interessant om te zien hoe er vroeger les werd gegeven. Wat hebben wij het tegenwoordig toch eigenlijk goed en wat worden wij verwend!

De kinderen van groep 4B hebben Leesbingo meegekregen naar huis. Wat leuk om te zien dat er zoveel volle bingo-kaarten zijn ingeleverd! Goed gedaan!



Het begin van de Markthal speurtocht.

De kinderen van Jan Prinschool, Yagmur en ik waren één team. We gingen de trap af en we keken naar de vragen en dachten dat we niet als eerste zouden zijn bij de man van de Markthal. Maar dat was wel zo, we hadden heel veel plezier en andere kinderen ook, want ik zag steeds de kinderen van onze klas. We hadden van de mensen van kraampjes vaak vrienden gemaakt, en met een jongen van ons groepje ben ik ook vrienden mee geworden. Het was leuk om de speurtocht te doen.

Groetjes Nacereddine, Valentijnschool groep 7b



De speurtocht van de Markthal

We zijn naar de Markthal gegaan. Op maandag 26 september 2016. Het was super leuk!

Wat hebben we gedaan:
We hebben gebabbelt over calorieën.
Proefjes over: zoet, zout, bitter en zuur gedaan.
Daarna de speurtocht.
Lekkere smoothie gemaakt en opgegeten.
En als laatste, werd de winnaar bekend gemaakt.

Groetjes Khaoula, Valentijnschool 7b

Speurtocht in de Markthal!

We zijn met de Jan Prinschool naar de Markthal geweest. Eerst gingen we praten over groente en fruit en dan over bitter, zoet, zout en zuur. Bitter zit aan de achterkant van je tong, zout zit aan de zijkant en zoet vooraan aan je tong. We praten over calorieën en in het aantal suiker er in zit. Toen gingen we op speurtocht. We gingen bijna naar alle kraampjes. Bijvoorbeeld: kaaskaampje, viskraampje, vleeskraampje en naar de fruitkraam. En we gingen vragen beantwoorden. En ten slotte gingen we yoghurt smoothie maken met fruit en sausjes. En toen was het al weer tijd om naar school te gaan.

Groetjes Aylin, Valentijnschool 7b



Verslag van ons bezoek aan de boerderij en de Markthal

Het leukste vond dat we speurtocht omdat we steeds mochten rondlopen en vragen stellen. We gingen dingen proeven en we gingen yoghurt eten en wie had gewonnen kreeg een cadeau. Dat was een schort.

Groetjes Aymane, groep 7a



Het verslag van ons bezoek aan de markthal .

We gingen in de bus en toen gingen we naar buiten naar de Markthal. Toen we in de Markthal waren moesten we wachten op een juffrouw.

En toen was dat de juffrouw van de boerderij. We gingen naar de keuken en toen gingen we man over de Markthal praten en toen ging hij ons vragen stellen en toen ze hij: 'Jullie gaan een speurtocht maken.' Ik zat in het groepje van Koutar, Anouar, Turkan en Aymane en Aya. Toen we klaar waren met de speurtocht kocht de moeder van Turkan iets lekkers voor ons.

Groetjes Mohamed, groep 7a



Markthal

We gingen met de bus naar de Markthal. En het was superleuk. Er waren kraampjes en er was een speurtocht. Iedereen zat in een groepje. En het was super, we moesten naar kraampjes en daar vragen stellen. Op een bepaalde tijd moest je klaar zijn. En we hebben yoghurt gegeten met chocopops, M&M's, walnoten en chocolade stroop.

Groetjes Aya, groep 7a



Markthal

De Markthal was superleuk. En het was heel mooi. De speurtocht was heel avontuurlijk en buiten was het ook heel leuk. Alles was heel mooi en zo lekker. We gingen zelf toetjes maken met chocolade en nootjes en yoghurt.

Emre, groep 7a



Markthal en boerderij

Ik zag koeien, kippen en een stier. En wat zo zo zo leuk en weet je wat het leukst was? Aan het eind was er een hindernisbaan en er was een glijbaan. Zo cool was het. De markthal was ook leuk en we hebben er gegeten: yoghurtijs en we hebben Fanta gedronken. Ik zat in het team van Ceylin's mama en we hebben een schort gewonnen.

